

Lukas 23:1-25: Voor Pilatus en Herodes

Observatie

Ze brachten Jezus voor Pilatus en beschuldigden Hem van van alles. Ook dat hij had beweerd de Christus, de Koning te zijn. Op de vraag van Pilatus of Jezus de koning van de Joden was, antwoordde Jezus: 'Gij zegt het'. Pilatus vond niets schuldig aan Jezus en verwees hem door naar Herodes omdat Jezus uit Galilea kwam.

Herodes had Jezus al graag een keer willen zien. Hij had veel over Jezus gehoord en wilde wel eens een teken zien. Herodes ondervroeg Jezus heel veel, maar Jezus antwoordde niet. Herodes en zijn krijgsmacht bespotten Hem. Herodes gaf Jezus een mooi kleed om en stuurde Hem naar Pilatus terug. Pilatus en Herodes werden toen vrienden.

Pilatus vertelde het volk dat hij Jezus vrij zou laten omdat hij en Herodes geen schuld hadden gevonden. Op het feest moest een man vrijgelaten worden en dat zou dan Jezus zijn. Maar het volk riep dat Jezus aan het kruis moest en dat Barabbas vrijgelaten moest worden. Het volk hield vol dat Jezus aan het kruis moest en uiteindelijk gaf Pilatus toe.

Interpretatie

Jezus is onschuldig zeggen zelfs de Romeinen. De Joden zijn hem zat, vooral de schriftgeleerden. Pilatus bezwijkt voor de druk van het volk.

Lukas 23:26-56:Kruisiging en begrafenis

Observatie

Ze kruisigden Jezus tegelijkertijd met twee misdadigers. Jezus zei: 'Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen'