
HOE TE GETUIGEN...

voor de juiste kant (slot)

Enkele belangrijke opmerkingen

1. Het is onredelijk voor Christenen om verbaasd te zijn dat zondaren niet bezorgd zijn om hun ziel, of over eeuwige dingen nadenken. Alles beschouwd is de gedachteloosheid van zondaren niet verrassend. Want zondaren houden zich zo bezig met zaken doen, plezier en de dingen van de wereld, dat ze de Bijbel niet zullen onderzoeken om erachter te komen wat de waarheid is. Hun gevoelens worden alleen bewogen door wereldse dingen, omdat deze de enige zijn die in warm contact met hun verstand worden gebracht. Maar er is zo weinig indruk op hen te maken m.b.t. de eeuwigheid, of om de waarheid van God bij hen thuis te brengen, dat ze bijna nooit diepe gevoelens over deze dingen hebben. Als ze gedwongen zouden worden om het onderwerp te onderzoeken, zouden ze hevig bewogen worden - maar ze denken er niet over na, en geven er niets om - en dat zullen ze nooit doen tenzij Gods getuigen opstaan en getuigen!

Maar als we kijken naar de manier waarop het grote lichaam van Christenen leeft, is het alsof ze voor de andere kant getuigen. God heeft Zijn zaak hier voor het menselijke ras voorgebracht en heeft Zijn Kerk, **Zijn** getuigen, achtergelaten om voor Hem te getuigen. En let op! Ze keren om en getuigen voor de andere kant! Is het een wonder dat zondaren niet minder onverschillig zijn?

2. We zien waarom het is dat zoveel van ons preken zo weinig goed doet, en waarom zoveel zondaren 'evangelie-gehard' lijken te worden. Maar als de Kerk één week zou leven alsof ze de bijbel geloven, zouden zondaren zo voor hen neersmelten.

Stel je voor dat ik een advocaat was, de rechtszaal binnenging en de zaak van mijn klant uiteenzette. Als de rechtszaak begint, maak ik mijn openingsopmerkingen, vertel wat ik verwacht te bewijzen, en roep ik mijn getuigen. De eerste getuige gaat staan en spreekt mij vervolgens recht in mijn gezicht tegen. Wat zal al het verdere pleiten voor goeds doen? Ik zou een maand tot de jury kunnen spreken, en zo welsprekend zijn als Shakespeare, maar zo-

How To Witness ...For The Right Side



*"You are My witnesses,"
declares the Lord, "And My
servant whom I have
chosen." --Isaiah 43:10*

by Charles G. Finney
Edited and paraphrased by
Keith and Nancy Green

lang mijn getuigen me tegenspreken, **is al mijn pleiten voor niets!** Net zo is het met een voorganger die preekt temidden van een koude, stomme en God-onterende kerk. In nietigheid presenteert hij de grote waarheden van de Bijbel, terwijl elk lid van zijn gemeente klaarstaat om te getuigen dat hij liegt. Toch zijn er voorgangers die jarenlang op deze manier doorgaan, prekende tot mensen die met hun leven elk woord dat hij spreekt tegenspreken. En deze voorgangers denken dat het hun plicht is om dat te doen. Plicht! Voor een voorganger te preken tot en kerk die al zijn werk te niet doet, zijn hele getuigenis tegenspreekt, en weigert te veranderen? Nee! Laat hem het stof van zijn voeten vegen als protest, en naar de heidenen of naar een andere plaats gaan. De man verknoeit zijn energie en verslijt zijn leven, en schommelt alleen maar de wieg van een slaperige kerk die aan zondaren getuigt dat er geen werkelijk gevaar is.

3. Het is duidelijk dat de standaard van het Christenleven omhoog moet of de wereld zal nooit bekeerd worden. Veel kerken rekenen erop dat de voorganger alles doet. Wanneer hij preekt zullen ze zeggen: "Dat was een goede preek. Hij is een uitstekende voorganger. Zo'n preek **moet** goed doen. Ongetwijfeld komt er spoedig een opwekking!" Ik zeg je, als ze erop vertrouwen dat preken alleen het werk moeten voortzetten, moeten ze wel falen. Zelfs als een apostel zou opstaan uit de dood, of een engel zou neerdalen uit de hemel en zou preken, zonder de Kerk om voor God te getuigen, zou het geen effect hebben.

4. Elke Christen maakt een indruk door zijn gedrag en getuigenis, **hetzij voor de ene kant, hetzij voor de andere kant.** Zijn uiterlijk, kleding, en hele houding maken op de een of andere manier een voortdurende indruk. Het kan het niet helpen te getuigen voor of tegen God. Of hij verzamelt bijeen voor Christus, of hij verstrooit uiteen. Bij elke stap betreed je koorden die doorvibreren tot in alle eeuwigheden. Bij elke beweging die je maakt raak je toetsen waarvan de klank door echo-ed over alle heuvels van de hemel en door de donkere grotten van de hel. Elk moment van je leven oefen je een gigantische invloed uit die effect heeft op de eeuwige bestemming van zielen overal om je heen. Jullie zijn een "*brief, kenbaar en leesbaar voor alle mensen*". (II Cor. 3:2)

5. Het is gemakkelijk te zien waarom opwekkingen niet komen en blijven. Hoe kunnen ze? Kijk alleen maar naar Gods getuigen en zie waarvan ze getuigen! Denken jullie dat ik zo'n ijdele fantasie heb over mijn eigen bekwaamheid dat ik denk dat ik een opwekking kan brengen door alleen mijn

prediking, terwijl jullie doorleven zoals jullie doen? Weten jullie niet dat, voor zover jullie invloed gaat, velen van jullie juist een opwekking in de weg staan? Dat jullie hele geest en leven een invloed op de wereld produceert die de waarheid tegenspreekt? Jullie spreken jezelf tegen, jullie spreken elkaar tegen, jullie spreken je voorganger tegen. En de totale som van jullie hele getuigenis is: *het is niet nodig heilig te zijn!*

Geloof je dat de dingen die ik gepreek heb waar zijn, of is het gewoon het ijlen van een verstoorde geest? Als ze waar zijn, erken je het feit dat ze op JOU betrekking hebben? Misschien zeg je: "Ik wou dat enkele rijke Christenen dit konden horen!" Maar ik preek niet tegen hen, ik preek tegen JOU! **6.**Tenslotte merk ik op dat God en alle morele wezens grote reden hebben om te klagen over deze verkeerde getuigenis. Gods uitgekozen getuigen draaien zich om en getuigen botweg tegen Hem. Ze verklaren door hun gedrag dat er geen waarheid is in het Evangelie. De hemel kan wel huilen en de hel juichen dit te zien. O, hoe schuldig! Daar ben je, op weg naar het oordeel, overal rood van het bloed. Zondaren zullen je daar ontmoeten - degenen die hebben gezien hoe je leeft, velen van hen alk dood en vele anderen die je op aarde nooit meer zult zien. Wat een invloed heb je gehad. Misschien zullen honderden zielen je ontmoeten op de Dag des Oordeels en je vervloeken (als ze worden toegestaan te spreken) omdat je hen naar de hel geleid hebt door praktisch de waarheid van het Evangelie te ontkennen. Wat zal er worden van onze stad en van de hele wereld, als de Kerk in eenheid God praktisch een leugenaar noemt? Ze getuigen door hun leven dat, als ze een klein gebedje opzeggen en een goed leven leiden, ze dan genoeg aan het geloof doen. O wat een leer van duivels is dat! **Het is genoeg om het hele menselijke ras te ruïneren!**

Rev.Charles G. Finney

Dit artikel komt uit hoofdstuk negen van het boek 'Revival Lectures' door Charles Finney (1792-1875). Het is ge-edit en geparafraseerd door Keith en Melody Green (jawel, de bekende gospelzanger!) en uitgegeven als een traktaat (belangstellenden kunnen het traktaatje van mij krijgen. Trouwens, het hele boek "Lectures on Revival" (=Revival Lectures in modern Engels) is steengoed en een aanrader!). Wat me erg aanspreekt is de hoge levensstandaard die uit dit artikel spreekt. Toen ik het gelezen had, moest ik erkennen

dat hij gelijk had. Finney is werkelijk flijmscherp. Ik vond het zo goed dat ik het heb vertaald. Ik wil besluiten met iets over Finney zelf te vertellen door een stukje te citeren uit "Deeper experiences of famous Christians" door James Gilchrist Lawson waar tussen al de 'groten' van het verleden (zoals W.Booth, D.L.Moody, J.Wesley) de schrijver het volgende moet erkennen: "The writer is inclined to regard Charles Grandison Finney as the greatest evangelist and theologian since the day of the apostles. It is estimated that during the year 1857-58 over a hundred thousand persons were led to Christ as the direct or indirect result of Finney's labours, while five hundred thousand persons professed conversion to Christ in the great revival which began in his meetings. Another remarkable fact is that it was found by actual research that over eighty-five in every hundred persons professing conversion to Christ in Finney's meetings remained true to God, whereas seventy per cent of those professing conversion in the meetings of even so great an evangelist as Moody afterwards became backsliders (vergelijk dat eens met de enkele procenten volharders van nu, M.). Finney seems to have had the power of impressing the consciences of men with the necessity of holy living in such a manner as to procure the most lasting results."

Martin