
HOE TE GETUIGEN...voor de juiste kant - deel II

We weten vaak wel dat we getuigen van Christus behoren te zijn, maar weten we niet goed hoe we getuigen kunnen zijn. Getuige zijn is veel meer dan n keer in de twee weken een avond evangeliseren. Het getuige zijn in het leven van alledag, voor de mensen waar je dagelijks mee omgaat is veel belangrijker. Dit artikel gaat daar op in. Het bijzonder sterke hiervan vind ik

het principe wat hier eigenlijk uitgewerkt wordt: "Al de argumenten in de wereld zullen de mensen er niet van overtuigen dat je gelooft, tenzij je leeft alsof je het werkelijk gelooft." Dit artikel heeft mij erg geholpen erover na te denken wat voor getuigenis ik achter laat bij bijv. mijn huisgenoten. Mijn manier van leven kan hun eeuwige bestemming bepalen. Ik besef nu mijn enorm grote verantwoordelijkheid hierin. Ben ik werkelijk een getuige voor Christus, of getuig ik voor de verkeerde kant? De volgende keer hoop ik nog enige opmerkingen te plaatsen (die dus nog bij het artikel horen).

Martin W.

In het algemeen behoren christenen te getuigen van de waarheid van de Bijbel. Meer specifiek behoren ze te getuigen van :

1. De onsterfelijkheid van de ziel (het feit dat het bewuste bestaan voor eeuwig doorgaat - zoals dit duidelijk geopenbaard is in de Bijbel).
2. De ijdelheid en de onbevredigende natuur van alle aardse dingen.
3. De vervullende natuur en de glorierijke voldoening van het dienen van Jezus Christus.
4. De schuld van zondaren - en de realiteit van de Hel als een plaats van eeuwige straf voor hen.
5. De liefde van Christus voor zondaren.
6. De noodzaak van een heilig leven, als we denken ooit voor eeuwig in de nabijheid van God te leven. Zonder heiliging "zal niemand de Here zien" (Hebr. 12:14).
7. De noodzaak van zelfverloochening en van het leven boven de wereld.
8. De noodzaak van zachtmoedigheid, nederigheid en hemelse gezindheid.
9. De noodzaak van volledige zuiverheid en totale vernieuwing van karakter en leven voor een ieder die de hemel wil binnengaan. (Natuurlijk zal het duidelijk gemaakt moeten worden dat dit, net als de vorige drie, alleen bereikbaar is door volledige overgave aan Christus door geloof.)

De vorige keer hebben we de punten 1,2 en 3 nader bekeken. Deze keer zullen we dat met de punten 4 t/m 9 doen.

4. Wat betreft de schuld van zondaren en de realiteit van de hel. Christenen moeten zondaren waarschuwen voor hun vreselijke toestand en hen aansporen de komende toorn te ontvluchten en het eeuwige leven te grijpen. Maar wie weet niet dat de manier waarop je dit zegt alles is? Zondaren worden vaak overtuigd juist door de manier waarop iets gezegd wordt. Stel dat je naar een zondaar gaat en met hem spreekt over zijn schuld en gevaar, maar met jouw gedrag maak je een indruk die niet overeenkomt met je woorden. In

feite getuig je dan van het tegenovergestelde en vertel je hem dat hij in geen gevaar is. Iemand kan je vertellen dat je huis in brand staat op zo'n manier dat hij precies de tegenovergestelde indruk wekt. En je neemt als vanzelfsprekend aan dat het niet **jouw** huis is dat in brand staat. Als je op zo'n manier leeft dat het laat zien dat je geen bewogenheid voelt voor zondaren om je heen, of als je manier niet plechtig en ernstig is, hoe kunnen ze dan geloven dat je meent wat je zegt? Vrouw, stel je voor dat je je onbekeerde man op een lichtzinnige, lachende manier zou vertellen: "Lieveling, ik geloof dat je naar de Hel gaat." - zal hij je geloven? Als je manier van leven zoals hij dat ziet lichtzinnig en luchtig is, laat je hem zien dat je of niet gelooft dat er een Hel is, of dat je wenst dat hij er heen gaat.

5. Van de liefde van Christus. Je behoort te getuigen van de realiteit van de liefde van Christus door eerbied te tonen voor Zijn wetten en geboden, Zijn eer en Zijn Koninkrijk. Je zou moeten handelen alsof je gelooft dat Hij voor de zonden van de **hele** wereld gestorven is, en alsof je het zondaren verwijt dat ze Zijn grote heil verwerpen. Dit is de **enige** rechtmatige manier waarop je zondaren onder de indruk kunt laten komen van de liefde van Christus. In plaats daarvan wekken christenen bij zondaren vaak de indruk dat Christus **zo** bewogen is dat ze weinig van Hem te vrezen hebben. Ik ben verbaasd te zien hoe een bepaalde groep christenen wil dat voorgangers altijd preken over de **liefde** van Christus. Maar als een voorganger bij christenen erop aandringt heilig te zijn en te arbeiden voor Christus, noemen ze het "wetticisme" en zeggen ze dat ze "het evangelie" willen horen.

6. De noodzaak van heiligheid om de hemel binnen te gaan. Alleen hierover praten is niet genoeg - ze moeten heilig **leven**. Het idee heerst al zo lang dat "we hier niet perfect kunnen zijn", dat veel christenen niet eens serieus streven naar en leven zonder zonde. Ze kunnen niet eerlijk zeggen dat ze echt hebben geprobeerd zonder zonde te leven. Ze worden meegesleurd in de vloed op een losbandige, zondige, ongelukkige en verfoeilijke manier, waar ongetwijfeld de duivel om lacht, omdat het van alle wegen de zekerste weg naar de Hel is.

7. Van de noodzaak van zelfverloochening en het leven boven de wereld. Christenen zouden door hun eigen voorbeeld moeten laten zien wat de christelijke wandel is. Dat is de krachtigste prediking - het type dat zondaren het grote verschil laat zien tussen zichzelf en christenen. Velen geloven dat het de beste manier is om mensen de waarheid te laten aannemen door het geloof neer te halen naar de standaard van de mensen. Alsof het zo werkt: hoe dichter je het geloof naar de wereld brengt, des te waarschijnlijker is het dat de wereld het aanneemt. Nu, dit alles is zo ver van de waarheid als de Noordpool is van de Zuidpool, maar het is altijd de manier van doen geweest

van vleeselijke en wereldse "christenen". En dan denken ze dat ze zoveel wijsheid aan de dag leggen in het nemen van zoveel moeite mensen niet af te schrikken van de machtige striktheid en heiligheid van het evangelie. Ze redeneren als volgt: als je mensen laat zien dat zo'n grote verandering in hun leven nodig is, nou, dan jaag je ze allemaal weg! Dit lijkt redelijk op het eerste gezicht, maar het is niet waar. Laat belijdende christenen leven op deze lakse en gemakkelijke manier en zondaren zullen zeggen: "Ja, ik kan wel zien dat ik bijna goed zit, of in ieder geval zo goed dat God het niet kan maken mij naar de Hel te sturen voor dat kleine verschil tussen deze christenen en mij." Nee, de ware manier is een groot contrast te laten zien tussen het christendom en de wereld. Anders zul je zondaren nooit de noodzaak laten voelen voor verandering. Als christenen proberen het geloof aan te passen aan de wereldsheid van de mensen, maken ze de redding van de wereld onmogelijk.

8. Ze behoren te getuigen door zachtmoedigheid, nederigheid en hemelgezindheid. Het volk van God zou altijd een gesteldheid moeten laten zien als die van de zoon van God, die "als Hij uitgescholden werd, niet terugschold en als hij leed, niet dreigde." (1 Petr. 2:23). Als een belijdend christen prikkelbaar is, klaar om kwaad te vergelden, in woede uit te barsten of dezelfde maatregelen zou nemen als de wereld om betaald te zetten, hoe kan hij de mensen dan laten geloven dat er enige realiteit ligt in een verandering van hart? Zo iemand spreekt het evangelie tegen! Maar niets maakt zo'n grote indruk op zondaren of legt zo'n enorm gewicht op hun geweten als een christen echt als-christus te zien, kwaad dragende met de makheid van een lam. Dat snijdt als een tweesnijdend scherp zwaard!

9. Tenslotte behoren ze te getuigen van de noodzaak van totale eerlijkheid in een christen. Dit omvat elk gebied van het leven. Christenen behoren de striktste aandacht te geven aan integriteit in elk aspect van handel en in al hun omgang met medemensen. Maar helaas is de oneerlijkheid van de Kerk een vloek voor de wereld. Ik ga nu niet een preek houden over politiek, maar ik wil je laten zien dat als je wilt dat mensen door jouw leven een positieve indruk van het christendom krijgen, je eerlijk moet zijn, volstrekt eerlijk, in zaken doen, in politiek en in alles wat je doet. Wat denk je dat die goddeloze politici, die weten dat ze in verkiezingen een oneerlijk spel spelen, denken van jouw geloof als ze zien dat je met hen meedoet? Ze weten dat je een hypochriet bent!

Rev. Charles Finney.

