

‘Waarom wij als christenen samenkomen’

Een kring door David van de Giessen en Jorne Verveld op ‘MK Team Jezus’ in 2021

Doel van de kring: Deze kring willen we er achter hoe wij als christenen veel kunnen leren van de eerste gemeente en over het verlangen dat de bijbelschrijvers hadden om dat wat zij over Jezus weten door te geven aan anderen. We mogen bemoedigd worden door onze medechristenen. Dit alles brengt ons tot de grote vraag wat wij als kring voor elkaar willen betekenen en wat wij van elkaar verlangen.

1. Waarom wij als **christenen** samenkomen

- Zing samen het lied **Cornerstone**

We leggen de focus op de fundering van ons samenkomen. Als wij ons in deze zoektocht niet van Jezus afhankelijk weten is de vraag niet meer relevant.

2. **Waarom** wij als christenen samenkomen

Wie heeft ooit bedacht dat het feit dat Jezus voor onze zonden gestorven is een reden is dat we als volgelingen van Hem bij elkaar moeten komen op frequente basis? En hoe deden zij dat zelf eigenlijk?

- **We starten met een stukje geschiedenis over de eerste gemeente door te lezen uit **Handelingen 2: 43-47****

- o Lees het stuk gezamenlijk één keer door
- o Neem nog even 2 minuten de tijd om voor jezelf de tekst door te nemen: *wat spreekt je aan? Wat vind je lastig?*

- **Wat waren de kernwaarden van de eerste gemeente?**

(Denk aan gedrag, reden van samenkomen, locatie, activiteiten enz.)

- o Trek eens kort vergelijkingen met onze bijeenkomsten als kringhuis/kerk en Navigators. Wat zijn de overeenkomsten? En de verschillen? Wat vind je daar van? Waarom is het belangrijk om de eerste gemeente als voorbeeld te nemen?

3. Waarom wij als christenen **samenkomen**

- **Lees **Hebreeën 10:23-26****

- o Wat is volgens de schrijver van de Hebreeënbrief de reden dat we bij elkaar moeten komen als christenen?
- o De schrijver heeft het over aansporing en bemoediging van medechristenen. Schrijf eens twee praktische plannen op voor beide punten over hoe je dit persoonlijk op het kringhuis kunt toepassen.

- **Lees **1 Johannes 1:1****

- o Lees het stuk gezamenlijk één keer door
- o Neem nog even 2 minuten de tijd om voor jezelf de tekst door te nemen: *Wat zegt dit stuk over wat ons aan **elkaar** en aan **God** verbindt?* Bespreek dit met elkaar.

4. Waarom **wij** als christenen samenkomen

- Hoe kun jij je kring dienen?
- Hoe kan het kringhuis jou dienen?
- Waarin kunnen wij jou scherp houden?